



Συγγραφείς & εικονογράφοι
 Τα παιδιά του 4ου νηπιαγωγείου Παροικιάς



Η
 Λουλουδένια
 και η
 βκουπιδομάχιδα



ΕΚΔΟΣΕΙΣ
 4ο νηπιαγωγείο Παροικιάς Πάρου

Συγγραφείς και εικονογράφοι:

Γιούντηθ- Λειβαδά Αλεξάνδρα

Καραγιαννιώτης Θωμάς

Κοβάτσι Ματέο

Μαλατέτσας Ιωάννης

Μέξι Ρενίσα

Μερισιώτης Ανδρέας

Μετανάι Λάουρα

Μπέιντικα Ναταλία

Σιφναίου Κατερίνα

Ταχρίν Μόνα

Τσαντάνη Θεοδώρα

Τσαντάνη Πολυξένη

Τσιαλίκη Μαρία-Ιωάννα

Τσιαλίκης Νικόλας

Χότζα Άγγελος

Το παραμύθι δημιουργήθηκε με αφορμή τον διαγωνισμό της WWF: "Υγρότοποι: Μια ιστορία για το νησί μου", σε συνεργασία με την WWF Ελλάς

Οι εκπαιδευτικοί:

Δουλφή Μικρία

Τσόπα Δήμητρα



Αφιερωμένο σε όλα τα ζώα και τα φυτά του υδροτόπου
στα Λιβάδια της Πάρου.....



Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας υγρότοπος πολύ πολύ καθαρός με πολλά ζωάκια.

Εκεί ζούσαν οι βίδρες, οι λιβελούλες, η αλκυόνα, η νεροχελώνα, τα βατραχάκια και τα λουλούδια.
Οι σκαντζόχοιροι παίζανε κρυφτό στις καλάμιές, οι λιβελούλες πεύιζανε κνηνητό στον αέρα
και τα βατραχάκια πηδούσαν από βράχο σε βράχο. Τα ψαράκια κολυπούσαν μαζί με τη βίδα
και έκαναν διαγωνισμό ποιος θα φτάσει πρώτος στα νούφια.
Ήταν όλοι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι.





Κοντά στον υγρότοπο, ζούσε ένα κορίτσι όμορφο και καλό που αγαπούσε
πολύ τα ζώα και τα λουλούδια και την έλεξαν Λουλουδένια.
Κάθε μέρα έκανε βόλτες στον υγρότοπο και φρόντιζε τα ζωάκια.



Μια μέρα, ένα πρωί, ήρθαν οι μπουλντόζες, μπήκαν μέσα στον υγρότοπο και πέταξαν μπάζα, χύμα και τούβλα.

Εκείνη την ημέρα πετούσε ψηλά μια μάγισσα με τα σκουπιδοφτερά της που επειδή της άρεσαν τα σκουπίδια λεγόταν μάγισσα Πουφ-Πουφ και αποφάσισε να φτιάξει εκεί το σκουπιδοκάστρο της!



Η μάγισσα Πουφ-Πουφ, έπαιρνε τα σκουπίδια από το κάστρο της και τα σκορπούσε δεξιά κι αριστερά.
Στόλιζε τα δέντρα του υγροτόπου με πλαστικές σακούλες και είχε γεμίσει τη λίμνη,
με πλαστικά μπουκάλια.
Με τη μυρωδιά που έβγαζαν τα φτερά της έκανε τους ανθρώπους να πετάνε κι αυτοί κι άλλα σκουπίδια.



Τότε τα ζώακια αποφάσισαν να φύγουν όλα από τον υγροτόπο...

Μόνη τρία ζωάκια αποφάσισαν να μείνουν.

Ο βάτραχος ο Κουαξάκης, η Λόνη η αλκυόνη και η Σάλι το σαλιγκάρι.

-Εμείς πρέπει να μείνουμε! είπε ο Κουαξάκης.

-Κάτι πρέπει να κάνουμε για να σώσουμε τον υγρότοπο! είπε η Λόνη.

- Όμως δεν έχουμε δύναμη να πολεμήσουμε τη μάγισσα Πουφ-Πουφ! είπε η Σάλι.

-Το βρήκα! Να ζητήσουμε από την Λουλουδένια να μας βοηθήσει! είπε ο Κουαξάκης.



Η Λόνη η αλκυόνη πέταξε για να βρει την Λουλουδένια και της φώναξε από μακριά:

-Θέλουμε βοήθεια! Η σκουπιδομάγισσα πετάει σκουπίδια συνέχεια και έχει έναν
ανεμοστρόβιλο σε ένα κουτάκι που μαζεύει τα σκουπίδια που πετάνε οι
άνθρωποι και τα σκορπίζει παντού!



-Θα σας βοηθήσω εγώ! Ξέρω ένα μονοπάτι που οδηγεί σε μια ανεμόμυλο που κρύβει ένα μυστικό!

είπε η Λουλουδένια και πήγαν να βρουν τους άλλους

Ξεκίνησαν τότε όλοι μαζί να βρύνε την ανεμώνη. Πέρασαν τη λίμνη και αφού πέρασαν δίπλα από τους θάμνους και τις αρμυρήθρες, βρήκαν την μαγική ανεμώνη.

Η Λουλουδένια τους είπε το σχέδιό της.

Όποιος έτρωγε ένα πέταλο γινόταν μεγάλος και δυνατός.



Έδωσε τότε ένα πέναλο σε όλους και μεταμορφώθηκαν:

η Λόνη σε ένα τεράστιο πουλί με δυνατό ράμφος,



ο Κουαζάκης σε έναν τεράστιο βάτραχο με μεγάλη γλώσσα

και η Σάλι σε ένα γρήγορο σαλιγκάρι.



Αμέσως ξεκίνησαν να πάνε να βρουν την μάγισσα...

Μόλις έφτασαν έξω από το σκουπιδοκάστρο και είδαν ότι η μάγισσα Πουφ-Πουφ λείπει για δουλειές,
μπήκε η Λουλουδένια μέσα και πήρε το κοντάκι με τον ανεμοστρόβιλο!
Θα τον έβαζαν να πάρει μακριά όλα τα σκουπίδια που θα μίξιαν.





Ο Κουαξάκης άρπαξε στον αέρα με την μακριά του γλίωσε τα σκουπίδια
που πετούσαν οι άνθρωποι και όσα σκουπίδια είχε σκορπίσει η μάγισσα
και η Λόνη χκρέμισε με το ράμφος και τα πόδια της το σκουπιδικάστρο.

Εκείνη την ώρα γύρισε η μάγισσα Πουφ-Πουφ και είδε το κάστρο της να γκρεμίζεται.
Έτρεξε τότε η σάλι το σαλιγκάρι και μπερδεύτηκε στα πόδια της μάγισσας
και την έκανε να πέσει κάτω!!



Ανοίξε τότε η Λουλουδένια το κουτάκι με τον ανεμοστρόβιλο και αμέσως
σηκώθηκε ένας δυνατός κέρας που πήρε όλα τα σκουπίδια και τη μάγισσα
και τους πήγε στον ήλιο όπου κάηκαν τα φτερά της και έλιωσαν όλα τα
σκουπίδια!!!



Ο υγρότοπος ήταν και πάλι καθαρός!

Αμέσως πέταξε η Λόνη και έφερε σε όλα τα ζωάκια τα νέα.

Όλοι αποφάσισαν να γυρίσουν πίσω και έγινε μια μεγάλη γιορτή στη λίμνη
και κάλεσαν τη Λουλουδένια να γιορτάσει μαζί τους.

Ήταν όλοι πάλι χαρούμενοι και από τότε έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα!





τέλος...

Η
ΑΘΥΛΟΥΣ ΕΝΓΩ
και
Ο ΚΟΥΠΙΣΟ ΜΑΤΙΣ

